

Lesje van Greenstuff bewerkt voor elements

Maak een nieuw canvas aan met volgende gegevens: naam = into the mountains breedte 1024 px hoogte 768 px resolutie 72 Dpi modus RGB en inhoud transparant.

Open bergmeer.jpg snij de zwarte randen weg en verklein de afbeelding (via afbeeldinggrootte)naar de helft van de pixels . Selecteer alles en definieer de selectie als patroon . vul het nieuwe canvas met het patroon.



elements

Into the mountains



Maak een nieuwe laag en geef deze een verloopvulling matte bol (te laden uit speciale effecten) pas de transparantie aan zet de beginwaarde naar 65 % dekking en de eindwaarde naar een dekking van 70 %. Kies vervolgens het Ruitverloop en sleep het van het centrum loodrecht naar boven.

Het aanpassen van de transparantie van een verloop gebeurd met de bovenste transparantiestops onderaan zijn de kleurstops



Plaats nu de tekst Into the Mountains bovenaan. Kies hiervoor het lettertype Dauphin, 100 pt, kleur # 009bdf. Geef de laag een laagstijl : schuine kant(eenvoudig relief) en gloed buiten(kleine rand met ruis) Je kan gerust even andere stijlen proberen, dit zijn mijn instellingen. elements

Into the mountains





Plaats nu de tekst "7de grote trektocht" onderaan (zelfde kleur en puntgrootte). Selecteer "de" na de 7 en verander naar en kleinere waarde(ik nam 48pt) en kopieer daarna de laagstijl van de bovenste tekst op deze tekst en verplaats eventueel nog wat.

Teken vervolgens met het vrije vormengereedschap twee voeten, zorg ervoor dat beide voeten op één laag komen te staan. Ik nam een linkse en rechtse voet, kleur niet zo belangrijk, wij gaan er een uitknipmasker mee maken.





Into the mountains





Open nu montBlanc.jpg en kopieer het naar het nieuwe canvas. Maak deze laag actief en maak er een uitknipmasker mee met de laag van de voeten. Alt ingedrukt en met de cursor tussen de 2 lagen gaan en klikken.



Verklein en verplaats je foto binnen je voeten(bv de bergtoppen zichtbaar in je voeten) Geef je vormlaag ook nog een schuine kant en gloed buiten.

elements

Into the mountains





Typ de tekst : Beleef de (enter) trip van uw leven (de tekst is gecentreerd) Dauphin 36 pt wit. Laat de tekst buigen als een poort (45 %)

Teken met aangepaste vormen(ornamenten) een handje naast de tekst. We zetten nog even onze naam op het werkje en kijken ook de afbeeldingsgrootte na en passen deze eventueel aan. Hier een voorbeeld.

